
 * Voel jij je ook wel eens koud *
 * Als iedereen tegen je snauwt *
 * De bewoners, collega's, terwijl niemand merkt *
 * Dat je al zeven dagen hebt gewerkt *
 *
 * Voel jij je ook wel eens miskend *
 * Als je je benen uit je lijf hebt gerend *
 * Als mede door jou inzet, je kunt zeggen: we hebben het *
 * weer gered *
 * Maar er is niemand die dankjewel tegen je zegt *
 *
 * Voel jij je ook wel eens een tevreden mens *
 * Als je na je dienst naar buiten gaat *
 * Dat lijkt me een fijn gevoel, een wens *
 * Zodat je de volgende dag weer naast een bewoner *
 * staat. *
 *
 * An Oniem *
 *

VERSLAGJE VAN DE WERKZAAMHEDEN BIJ "SHERPA"

We werken en leren vanuit het Groenhorst College Nijkerk en Accent Praktijkonderwijs Nijkerk regelmatig bij 'klanten'. Leerlingen leren een tuin onderhouden en dat is belangrijk. Zo zijn we met een groep aan het werk geweest in de tuin van "Sherpa" te Bunschoten-Spakenburg.

U kent die jongens misschien wel: stoer en degelijk, kunnen alles en doen alles. Ze weten natuurlijk alles van de maatschappij en wat zich daarin afspeelt.

Als ik op locatie les geef zijn de leerlingen verplicht om werkschoenen aan te doen. Stoere, degelijke, bruine schoenen met een stalen neus, allemaal voor de veiligheid. En dan als de les begint eerst even wat uitleg van mijn kant over "Sherpa". Ik begon met "het is een huis voor opvang van gehandicapten". Gelijk vragen natuurlijk: waarom en hoeveel. Dus ik verder uitleggen over de omstandigheden daar en waarom we die tuin moesten doen. Nadat ik het idee had dat alles duidelijk was gingen we op pad.



Daar aangekomen kregen de leerlingen uitleg over de tuin die trouwens heel mooi aangelegd is!! Alleen niet zo netjes onderhouden is (maar daar zijn wij natuurlijk voor). Enfin, de leerlingen aan het werk en na het werk kregen ze nog drinken en pepermoetjes, die gaan er altijd wel in. Na een foto gingen we weer naar school. In de bus nog even wat nagepraat en de leerlingen hebben veel bewondering voor de mensen die de gehandicapten moeten verzorgen. Ze vonden dat ze heel nuttig werk hadden gedaan.

Ze hebben een hoop geleerd over de maatschappij in het algemeen en gehandicapten in het bijzonder.....en oh ja, we hebben ook nog een tuintje netjes gemaakt. Maar ik heb het idee dat dat vandaag bijzaak was.

En voor een keer is dat helemaal niet zo belangrijk.
 Be, 20-11-2009